

Blij Buren in Coronatijd

aanvraag Haella Stichting

introductie

Al sinds 2010 rijden we met busjes langs verschillende supermarkten, groenteboeren, salgers en groothandels om overgebleven voedsel op te halen voor mensen die het moeilijk hebben. Op die



manier gingen we niet alleen de enorme verspilling te lijf (soms hebben we op een dag wel 80 kratten), maar vulden we een gat op waar een grote behoefte was en in een aantal gevallen zelfs een urgentie. De mensen die we belangeloos helpen zijn niet alleen dak en thuislozen maar ook oudere of jonge gezinnen die moeilijk kunnen rondkomen. Tijdens ons werk zagen we veel eenzaamheid en door projecten te organiseren lukte het ons

om mensen zo nu en dan uit hun isolement te halen. Een initiatief dat erg goed aansloeg was maaltijden te maken voor de mensen uit de buurt.

Blij Buren is ontstaan uit verschillende initiatieven, zoals Sea of Love (S.O.L.) en Villa J.C. in Amsterdam en directe omgeving. Initiatieven met als doel andere mensen – belangeloos – te ondersteunen en (als gevolg daarvan) uit hun isolement te halen. Door de verschillen te begrijpen en de overeenkomsten te versterken komen mensen nader tot elkaar en worden zij... Blij Buren!



Blij buren werkt niet met overheidssteun maar heeft een paar sponsors die ons een warm hart toedragen. Op dit moment voeren we wel gesprekken met gemeente Amsterdam voor een bijdrage. Gemeente Amsterdam Nieuw West heeft ons al gesteund met een mooie ruimte in het oude Slotervaart ziekenhuis met daarbij de grote koelcel die we op dit moment al gebruiken.

Onze koelcel in het voormalig Slotervaart ziekenhuis

Reden aanvraag

Met de komst van de Corona crisis kwamen er steeds meer mensen naar ons toe met een hulpvraag. Het waren vooral ongedocumenteerden die tussen wal en schip vielen. Ze konden niet terecht bij de gemeente maar konden ook niet terecht bij de voedselbank. Het waren bijvoorbeeld schoonmakers van hotels of nannies bij wie het contract was afgelopen maar die niet terug naar huis konden.

Zo deed de **Pauluskerk** in Amsterdam West een beroep op ons om vooral mensen van de Braziliaanse gemeenschap te helpen. Ook **stichting Migrante Nederland** met ongeveer 110 mensen uit de Filippijnen deed een beroep op ons.

We helpen iedereen met liefde maar we zaten met onze mensen en busjes wel aan onze max. Ook hebben we nu veel meer moeten rijden wat ook een aanslag was op ons budget voor benzine. We huren op dit moment twee busjes van een sponsor tegen een zeer sympathiek bedrag, maar een eigen busje zou nu fantastisch zijn. Dan hebben we voor de komende 8 maanden niet die extra zorg en zijn we tevens weer wat flexibeler in de planning. Nu moet er soms een vrijwilliger met zijn/haar eigen auto rijden om het op te vangen.



Tijdens het bereiden van een maaltijd voor de buurt in 2019

Met de extra hulpvragen zagen we ook in dat we nog verder moesten professionaliseren. Als je geheel afhankelijk bent van de goodwill van supermarkten en groothandels, dan moet je wel laten zien dat je er iedere dag staat en dat je dus ook voldoende vrijwilligers hebt waar je op kunt bouwen. Dat betekent dat we veel bezig zijn met mensen in te plannen en als er dan eens iemand ziek is, dan moet daar snel vervanging voor zijn.



Gemiddeld helpen we dagelijks 80 huishoudens aan eten met sommige weekenden een aanloop van 300 mensen. Voor een impressie hebben we een kleine video gemaakt.

<https://vimeo.com/481425422>



We hopen dit jaar verder te kunnen uitbreiden met extra vrijwilligers erbij. We halen nu van 30 winkels op maar dat zouden er dit jaar 50 kunnen worden. We hebben een minimum begroting gemaakt voor de komende 8 maanden.

Op dit moment krijgt niemand van de vrijwilligers een vrijwilligers vergoeding maar krijgen ze aan het eind van de week een grote tas voedsel. Vanwege Corona ligt de keuken en het koken voor groepen stil, maar dat hopen we vanaf augustus weer te kunnen oppakken. Dat deel hebben we niet in de begroting opgenomen.



Op dit moment is het allerbelangrijkst dat ons project blijft doorlopen zonder stagnatie van te weinig diesel of dat we ons geen busje meer kunnen veroorloven.